



Onze aanpak in tijden van Corona

Uitgangspunt is het creëren van **een veilige omgeving voor onze gasten** (en onszelf) die het mogelijk maakt om vakantie te vieren en **onbezorgd te genieten in Haus Enzian**.

Het allerbelangrijkst daarbij is dat niemand in ons huis symptomen vertoont die mogelijk duiden op de aanwezigheid van het virus...en dat we dat zo houden.

Om die reden

- houden wij ons strikt aan de richtlijnen van het WHO
- vragen, en faciliteren, wij onze gasten om datzelfde te doen

Dus ...

- begroeten en ontmoeten we elkaar op gepaste afstand (hier in Oostenrijk is dat gelukkig maar 1 meter)
- poetsen en desinfecteren wij ons helemaal suf, en wassen en ontsmetten we onze handen meer dan ooit
- vragen we ook onze gasten om, steeds wanneer ze het pand betreden, even de handen te ontsmetten. Daarvoor hangen mooie apparaten in het huis.

Daarnaast

- laten we onze speelkelder nog gesloten, maar is deze wel exclusief te reserveren. Zo kunnen wij deze na ieder bezoek de nodige schoonmaak geven.
- zijn spellen, boeken en dvd's op aanvraag verkrijgbaar om in eigen appartementen te bekijken of te spelen.
- zijn de mogelijkheden voor een groep, niet behorende tot hetzelfde huishouden mogelijk, maar beperkt; informeer naar de mogelijkheden
- zullen we het gebruiken van een afgehaalde of bezorgde maaltijd maximaal faciliteren; er worden mooie oplossingen geboden in de buurt, waarover wij jullie met plezier adviseren



- komen we in principe niet in de appartementen gedurende het verblijf; schone handdoeken zijn uiteraard beschikbaar
- overleggen we bij een langer verblijf over de wensen en mogelijkheden t.a.v. het tussentijds verzorgen van de kamers

En jullie tuin dan? Hm, daar raak je een gevoelige snaar. Dit is natuurlijk een lastig punt, omdat het zich buiten bevindt en de schoonmaakrichtlijnen over het algemeen alleen voor binnen zijn.

Daarnaast is onze tuin vaak de plek waar bekenden en onbekenden elkaar vinden en tijdens de lange zomeravonden genieten van een drankje en een boel gezelligheid ... En dat zijn ook juist de memorabele momenten van de zomervakantie.

Dit willen we natuurlijk blijven faciliteren, maar verwachten wel een stukje eigenverantwoording en gepaste afstand...Fysieke afstand, wel te verstaan.

Als mensen waren we nog nooit zo dicht bij elkaar 😊